

## **Recensie: De familieblues van Yvonne Kroonenberg**

De familieblues van Yvonne Kroonenberg is voor Sincérité op zichzelf genomen een wat 'vreemde eend in de bijt' om te recenseren. Het is geen managementboek, maar meer een vrolijk psychologisch boek met een rondgang langs allerlei families en anekdotes. Als u zich afvraagt waarom dan toch hier aandacht aan besteden?

Het boek laat zien wat er zich, zeer herkenbaar, zoal afspeelt tussen oma's, zussen, broers, schoonmoeders en –vaders en kinderen. Wanneer dit boek wordt gelezen vanuit het perspectief van een medewerker van een zorgorganisatie begrijpt u ook waarom dat wat wordt aangeboden in een zorgorganisatie nooit een substituuat kan zijn van het familieleven. Het maximale haalbare is een aansluiting vinden bij dat waar de bewoner altijd op gesteld is geweest. Wellicht de moeite waard om vanuit dat perspectief De familieblues te lezen waardoor er meer begrip ontstaat en het een brug kan slaan. Iedereen blijft immers onlosmakelijk verbonden met familie en familiebanden.



Titel:	De familieblues
Auteur:	Yvonne Kroonenberg
Uitgeverij:	Contact
ISBN:	978-90-254-3682-7/augustus 2011/ 204 pag./ € 14,50